

## Til verdens bedste Børnehus – med et fantastisk og uovertruffet team

Der er en begyndelse, og der er en ende. Lad os starte med begyndelsen for snart ti år siden – altså i 2007. Der stod vi som forældre for første gang med et barn, der ikke engang var fyldt et år. Usikre på mange ting, og utrygge ved, at vi skulle overlade vores guldklump, Louis, i andres hænder. Vi kendte ikke meget til Tøjhushavens Børnehus på forhånd, men havde en rigtig god mavefornemmelse, og så må vi også indrømme, at det lå behageligt tæt på vores hjem.

Mavefornemmelsen viste sig at holde stik. Vi blev lynhurtigt klar over, at det her var meget mere end blot en institution. Her blev vi mødt med en oprigtig interesse, nærhed og omsorg – det føltes trygt og godt. Årene gik og vi kunne mærke at vores dreng stortrives. Vi fik især mange beretninger og historier fortalt med stor ildhu fra dagenes mange aktiviteter og ture.

I 2012 var der heller ingen tvivl om, at vores datter også skulle starte i Børnehuset. Nu var vi blevet meget klogere på det hele, og det føltes helt naturligt, at begge børn skulle afleveres. Vores datter havde selvfølgelig også en tryk base ved sin storebror, men fandt selv sine legekammerater, da tiden blev moden til det. Og efterhånden blev det en kamp for begge børn om at komme til orde ved aftensmåltidet. Nu var der jo både en fidus-fortælling og et spillop-eventyr at lytte til.

Lillesøster sagde "farvel" til storebror i 2013, da han var flyveklar til skolestart. Nu måtte hun stå på egne ben – og det gjorde hun så. Smilende og for det meste i dejligt humør glædede hun sig til at komme afsted. Det er næsten umuligt at nævne alle de gode minder, men nogle skal alligevel fremhæves: OL, Den Gode Stol, Fodboldkampe, Kælketure, Regnskoven, Skovbakken, Parken, Biblioteket, Musik og Bevægelse, Gymnastik, Lucia, Naturcenteret, Halloween, Julefest, Remida-projekter osv osv osv.

Nu er vi så ved at være ved vejs ende. Vi skriver 2017, og skoleklokken ringer endnu engang. Vores datter har ligesom sin bror bl.a. fået fyldt rygsækken op med solidt selvværd, tillid til verden og omsorg for andre. Værdier og egenskaber vi sætter meget stor pris på. Et rigtigt godt og stærkt fundament at bygge videre på.

Vi mangler ord, når vi ønsker at udtrykke vores begejstring og ikke mindst taknemmelighed for alt det, I har gjort for og med vores børn. I er et unikt og meget stærkt og kompetent team, der ønskes alt mulig held og lykke i fremtiden. Tak for ALT!

Vi ses i nabolaget...

De bedste og kærligste hilsner fra Josephine, Louis, Line og Morten

Ps. Til kommende forældre og børn i Tøjhushavens Børnehus: Glæd jer til en skøn og tryk tid. Og husk at nyde det, for det går stærkt!